

Italië Sicilië



*Alweer een prachtige reis van
Tendens reizen.*



Reisdatum:

*1 tot en met 8 september '17
2017*

Voor we op reis gaan moeten we natuurlijk wel eerst iedereen voorstellen anders praten en vertellen we wel over onze gasten en begeleiders maar weten we niet hoe ze er uit zien. Daarom zijn er tijdens de vakantie mooie portretten gemaakt van elke deelnemer en daarmee stellen wij ze voor.

O ja..... het gaat op willekeurige volgorde



Monique Zwanenburg

Voor het eerst mee op vakantie met Tendens en kwam op Schiphol best wel gespannen aan, dat was redelijk snel over, ze komt uit Zwammerdam maar het zwammen heeft ze thuis gelaten. Een heerlijke spontane meid die voor tien genoten heeft en niet meer terug wil naar de knutselvakantie, leuk maar nu niet meer.

Christiaan Catz

Christiaan kwam op Schiphol aan met zijn jaguar, ja echt en die is de gehele vakantie mee geweest en jullie zullen hem nog wel een op de foto tegenkomen, een mooie jaguar. Verder heel gezellig, kan uitstekend en veel eten, en houdt erg van wandelen, Of aan de wandel gaan, slapen en verhalen vertellen, veel aan zichzelf ook.



Tanja Zwart

Wat een leuke goedlachse jongedame uit Sappermeer, vond het eerst weer spannend, vreemde mensen, even wennen enzovoort. Dat gewennen was heel snel over, en ze kan lachen niet normaal, heel Naxos zal haar missen die gezelligheid, blij dat je mee was.



Sandra Macare

Onze speciale dame met een loopvraag, welke arm mag ik gebruiken? Komt goed, komt zo uit Lelystad en heeft waanzinnig veel zin in haar vakantie en blijkt uitstekend bij de groep te passen en zij is een enorme doorzetter.

ZIJ, en ook de rest natuurlijk, heeft deze vakantie ongeveer 20 tot 25 kilometer gewandeld.

Voor haar met een slecht werkende linkerkant
Petje af voor haar!!!!

Marco van Nieuwenhoven

Marco kwam samen met Huub, zijn maatje uit Nederweert, een lange reis dus en had toch zin. Hij heeft deze vakantie soms niet gelachen!!!
Fotografeert graag en doet dat al redelijk goed, gaan jullie zien en ziet er graag mooi uit, hoe je niet aan te twijfelen Marco.
Charmeur bij een deel van de reisleiding.....



Huub Stals

Zoals ik al zei, Huub komt ook uit Nederweert en gaat ook al jaren met Tendens mee en bijna altijd met Marco.

Werkt in de bosbouw, heerlijk buiten, niet te veel praten en op zijn tijd en met mate 'n biertje, geen Zero natuurlijk dat is voor watjes.

Verder heeft hij veel belangstelling, gebouwen wandelen en mooi zitten.

Zo dat weten jullie nu..... en da's voorlopig weer genoeg, gaan we?

Evelyn van den Hof

Een prachtige vrouw, groot en weet van wanten en wat ze wil.

Wil deze vakantie graag genieten, gedaan
Wil de vakantie graag veel lachen, gedaan
Heerlijk om haar er bij te hebben, helpt erg
graag, ongeacht waar en wat en hoe, PLUIM

Oja, ze komt uit Elst, was ik vergeten en ontmoet wel eens een Koninklijke Hoogheid, voor haar heeeneel gewoon.



Meinie heeft aan
gegeven om
liever niet in
beeld op
internet te staan

Begrip en dus
even zo

Meinie Hofman

Helemaal uit Steenwijk komt zij aan bij de rood/witte kubus op Schiphol en heeft alles mee genomen om er een fantastische vakantie van te maken. Heb ik nog tijd voor een sigaretje???? Nu even niet, mag niet hier dus even wachten. Ze heeft gelopen tot ze er moe van werd en enorm, maar dan ook enorm van genoten!

En dat wist ze al toen ze aan kwam, Knap toch?

En dan tot slot gaat er ook begeleiding mee.

Zij zorgen dat de vakantie voor onze gasten prima gaat verlopen, regelen dit, wassen wat en zorgen voor eten en vervoer.

Altijd in voor een praatje of een geintje.

Zorgen ervoor dat iedereen op zijn tijd in beeld is en als het even niet klikt tussen een gast en een andere begeleider wordt het



automatisch overgenomen van elkaar.

En toch leren ook wij elkaar pas op Schiphol

voor echt eerst
kennen.



Patty Patten

Herman Siepe

Vrijdag 1 september

De start

We gaan op reis, de laatste zaken in de koffer, zenuwen natuurlijk want helemaal naar Schiphol, komen we op tijd enz. enz.



Hoe zien de andere gasten eruit? Zal ik de leiding herkennen? En is mijn koffer niet te zwaar? Mam heb je echt alles ingepakt???? Natuurlijk kind weet je toch! En kan ik die rood/witte kubus wel vinden?

Wat schets je verbazing, Je vind alles en ziet ook direct bij wie je moet zijn.

Had ik daar nu buikpijn voor???

De leiding, Patty en Herman waren er al op tijd om even in alle rust kennis met elkaar te maken en om even de laatste puntjes op de *i* te zetten en dan kan de vakantie wat ons betreft beginnen.

Geloof het of niet maar **ALLE dames** waren er als eerste en onze mannen als laatste maar dik binnen de tijd natuurlijk.



De laatste zaken even doorgesproken, kennis gemaakt en dus wordt het hoog tijd om hen die ons gebracht hebben weg te sturen.

Zoen en een stevige handdruk en we gaan op naar hal 1.

Eerst even een mooie rolstoel gescoord voor Sandra want om in de nieuwe slurf helemaal naar D86 te lopen is te ver, veel te ver.

Zij blij, wij blij.



Keurig op tijd mochten we aan boord en we zaten op rij 24 en 25 mooi bij elkaar. Goed geregeld Patty.



De vlucht ging probleemloos en snel, heerlijke snacks aan boord en dan gaat het lampje van de stoelriemen al weer aan we staan bijna op Sicilië en kunnen op zoek naar de koffers. Heel snel alles gekregen en op naar de bus en weer stond er zomaar een rolstoel klaar voor de de First lady.



Op naar de appartementen :

"Villa Collina"

Warm en laat en niemand had nog zin om iets te eten, wel heeft iedereen veel water gedronken, douchen en men was het er over eens dat er morgen uitgeslapen moest worden. En dat hebben ze gedaan, bijna allemaal.





Christiaan is niet zo van het lang slapen en ook zeker niet van het vroeg gaan slapen.

Vanmorgen eerst boodschappen doen, Patty en Christiaan gaan op pad en dat is een flinke wandeling.

Zo en je merkt dat dag twee al begonnen is.

En de dag is laat begonnen, waren ze moe misschien????

Om half 11 stonden de borden op tafel, Patty en Cristiaan waren naar het dorp geweest om inkopen te doen en vooral veel water, en Christiaan maar sjouwen met die flessen, wat een kanjer.

Iedereen zat heerlijk uitgeslapen aan tafel en lieten hun broodjes goed smaken. Het brood en dan vooral het bruine is gortdroog en dan moet je er flink wat thee of melk bij gebruiken



Na het eten naar de welkom bijeenkomst van TUI, met een Belgische dame, ze was wat moeilijk te verstaan en het ging in hoog tempo.

Mocht de pret niet drukken.

Daar nog even wachten en tijd
voor de eerste grap van de dag,
GRAP?????

Sandra loopt steeds aan de arm
van Herman, de groep vindt dat
een echt stel, dus tijd voor een
aanzoek toch???



De temperatuur was inmiddels flink opgelopen naar
ongeveer 34 graden en dan gaan wij lekker
wandelen, wie van die twee leiders verzint
zoiets????? Zal Herman wel zijn.

Goed, heerlijk gewandeld langs de boulevard en ook
de inkopen voor het avondeten gedaan en voor het
ontbijt.

Hieronder even de eerste indrukken van het strand, als foto dan...



Lopen we langs een terras en wat denk je lekkere pasta's,
Wij stoppen en meteen zetten ons aan tafel en lopen langs het buffet, heerlijke pasta's en lasagne en zo als het hier smaakt kan ik



het niet maken, zo anders en zo lekker.

Er werd niet gegeten maar sommige we noemen geen namen Monique, maar je staat met stip op twee, want er is er een Huub die kan die echt wat van, toch Huub?

Genieten en het droge brood van de



morgen is dit toch wel erg lekker.

En wat is er nu nog lekkerder na het eten van een goede maaltijd????????

Een overheerlijk sigaretje mooi zittend op een muurtje met de zee en het strand in de rug.

Wie heeft het???

Wij hebben deze dag met deze warmte we zeker 4 kilometer gelopen, en dat had Sandra helemaal aan de arm gedaan. Trots op zichzelf en terecht.

Hierna iedereen vrij om te doen en laten wat je wilt, Sommige zwemmen, een andere gaat lezen, wandelen in de tuin of het maken van een mooi foto van een bloem.

Vrijheid Blijheid



'S avonds heerlijk broodjes met omelet gehad, na kletsen en zo rond 11.00 was iedereen aan het slapen.



Goedemorgen allemaal, het is ZONDAG....

Vandaag gaan wij voor de eerste maal deze week met de bus naar Taormina, een buurtgemeente van ons maar wel boven op een berg plateau.

We blijven daar de hele dag en gaan ook vanavond daar dineren. Het werd een dag van kijken en winkelen, sommige kaarten kopen, een rugzak, gewoon heerlijk vakantie houden.

Daarom tot het diner even allen foto's van de dag, zegt genoeg denk ik.





Deze week meer foto's nu nog wat van het diner bij de TITANIC....

Je moest er een tijd voor lopen, maar dan heb je een gezellig eethuis een hele leuke chef, en een heerlijk

eten, zelfs patat! Belangrijk.



Bye Bye



Dan wandelen naar de bus en als we thuis zijn even napraten en slapen, maar dat liep iets anders.....

Sommige lagen al in bed en enkele zaten nog buiten toen we dachten dat er op strand vuurwerk was, allemaal vuurvonken.

Wij bij het zwembad kijken, je staat daar wat hoger bleek er 30 meter van ons huis een bermbrand te zijn.

Snel een paar foto's en kijken of het gevaar voor ons betekent.

Wel dus.....



De eigenaar/beheerder kwam zag en vond het niets, slapen maar!!! Het werd erger en ons gebouw kwam flink in de rook.

Wij hebben toen besloten om iedereen in het gebouw te wekken, alle koffers ingepakt, binnen 10 minuten iedereen klaar, en steeds meer rook.

Allemaal naar buiten op een veilige plek en afwachten.

Het kwam gelukkig goed, maar allen de Tendensgroep kon blijven slapen, geen rook en airco aan, alle andere werden ondergebracht in een hotel elders.

Je doet als begeleiders toch alles om het gezellig te maken met een kampvuur.

Alles na gesproken met de groep en om 1.00 uur lag ieder van ons gerust in bed.

WIJ ZIJN ONGELOFELIJK TROTS

Dan wordt het weer gewoon maandag, mogge...

Na de drukke en late dag van gister is het uitslapen, rustig ontbijten en verder vandaag relaxen omdat we vanavond bij de andere appartementen een Italiaanse avond hebben geboekt.

Eerst nog fruit en brood inslaan voor een fruitsalade en vanmiddag weer heerlijk eten aan de boulevard.

Erg vermoeiend natuurlijk, vakantie vieren.

Zo werden ze verwend, wat wil je er op enzzzzzz.....
mmmmmm lekker Patty.

De een deed dit en de ander vond rust in iets ander, een spelletje, bloemen of gewoon



mooi zitten.

Of een speciale massage, heerlijk mijn oren gloeien nog steeds, hahahaha

Kijk uit voor de bijen
Haar bijnaam is
Schuddebuikje



Tanja.
overigens.....



Even bellen naar het thuisfront want ze hebben iets niet in mijn koffer gedaan. Doe maar om verdere paniek te voorkomen, het gaf rust aan haar. De avond was geweldig, er is gedanst, heel veel gelachen en op zijn tijd wat gedronken.

Mooie dans combinaties waren er.
Bij mooi weer en aan het zwembad.
Ook gasten van dit hotel deden volop mee, dit noemde wij echt integreren.

Verder weer alleen foto's, die zeggen alles....



Een fantastische gastheer, kok en danser met onze vrienden....



Zie onze Huub eens genieten op de vloer, je merkt dat hij feesten gewend is in het zuiden van het land.



We zijn er nog niet, er komen er nog veel meer.



De



MAMA van het hotel, maar de hele

avond aanwezig en ook zo nog dansen met Sandra, zo lief.





Dit was een beeld van de avond, moe van het dansen maar wel heeeeeeel blij gingen we weer naar ons huis en naar het bedje toe.
Iedereen heeft de avond op zijn of haar manier
Geweldig gevonden, met of zonder dansen.

Het is dinsdag, goedemorgen

Vandaag weer erg warm, de temperatuurmeter buiten het gebouw in de schaduw geeft nu om 10.00 uur al 36 graden aan.

Lekker warm, het wordt weer zweten en veel drinken.

Vandaag gaan we gescheiden op stap, een deel gaat shoppen en de ander groep gaat op excursie in Taormina op de berg.

De fotocamera is meegaan naar de kerk want bij het shoppen is het niet nodig.

Dus Evelyn, Monique, Patty, Tanja en Christiaan gaan shoppen en de andere kanjers Meinie, Sandra, Huub Marco en Herman gaan cultuur snuiven.

Dus na de thee, koffie en middagmaal gaan we weer met de bus op weg.

Bij daglicht erg mooi.

Op een tijd afgesproken om weer te gaan eten bij de Titanic en zo geschiedde.

Het verhaal gaat met foto's met een bijzondere pagina van en over Marco, maar dat lezen en zien we wel.



Zo komen we aan, prachtig weer en uitzicht.



Uitgebloeid maar mooi om te bekijken zei Huub, ons buitenmens.





Wij kwamen deze sobere maar mooie kerk binnen en daar na wat vertellen over de bouw en betekenissen begon Marco te vertellen over zijn OPA, emotioneel en bijzonder. Het verhaal gaat zo.

Toen opa was overleden is hij in de kist bij de uitvaart in de kerk gezet, voorin bij het altaar met ongeveer een afbeelding zoals deze.



Hij vertelde dat er soldaten waren en die gingen hem groeten
En hij bracht daar voor het altaar de hand aan het hoofd en dat was voor opa zei.
Dan sta je bijna met tranen in je ogen zo lief en mooi.
Daarna hebben we kaarsjes laten branden voor opa en voor oma en daar even met elkaar staan te genieten van zijn gedachten.



En zijn we door gelopen naar een prachtig park, museum en door naar het terras, de beelden hiervan dan maar.



Dit was in vogelvlucht een beeld van deze middag, muziek op het plein, Biertje, rose en een flesje water. Mooi mensen kijken en zij naar ons, wat wil je nog meer. Eten natuurlijk

Dat zijn we weer gaan doen bij de Titanic waar we al eerder geweest zijn, en weer reuze gezellig en we konden met de andere groep heerlijk even bij kletsen.

Daarna weer met de bus naar huis, het was al donker, nog een half uur wandelen en daarna weer lekker slapen.

Alweer een topdag voor de vakantie groep zo zei onze Sandra.

Weltrusten dan maar weer, morgen wordt het onze rustdag want donderdag wordt een lange dag naar de Etna.

Hoera Woensdag nog steeds vakantie

Gewoon een dag om te zwemmen, kijken, praten, elkaar aankijken, foto's op de laptop bekijken, wandelen naar het dorp, ijsje eten en niet te vergeten eten en zwemmen.

Daarvan vandaag weinig tekst en alleen foto's, en die zeggen onze deelnemers genoeg.



De indrukmaker



De hulk maar dan in
het wit/licht bruin



Deze hele grote zeilboot lag voor anker en vandaaruit werd er met kleine bootjes gevaren enz, mooi om te zien natuurlijk.



Foto is op de zelfde manier ook gemaakt door Marco.

Een heel mooi vergezicht naar de berg waar we gister geweest zijn. En dan zegt iedereen daar heb ik gestaan. Mooi toch....

En lekker



En zo zie je maar weer dat elke volwassen mens van tijd tot tijd terug denkt aan haar jeugd, ieder met haar eigen droom.

Lachen blijven.....



Hierna natuurlijk nog even heerlijk eten, want dat blijf je natuurlijk doen in dit mooie land en dan weer mooi wandelen



naar huis, nakletsen en niet te laat naar bed want om 8 uur morgen gaat het wekkertje voor een lange dag, dus daaaaaaaaag snurk snurk.



Ben alweer de tel kwijt met die springende schapen

8 uur OPSTAAN, WAKKER WORDEN WE GAAN OP REIS!!!!

Na de boterhammen gaan we vol goede moed op pad naar de bus, maar ja ze rijden gewoon door of weten niet wat je bedoeld.

Tot een chauffeur zegt dat we de Bump bus moeten hebben.

Daar komt hij, oud maar gezellig en een hele aardige chauffeur met tijd voor een praatje.

Na ongeveer 40 km overstappen in een oude boemeltrein en weer een prachtige tocht omhoog richting de ETNA.

We hebben in overleg besloten om niet helemaal omhoog te gaan tot 1500 meter omdat een deel van groep niet in de stoeltjes lift durft, en dan blijft de helft beneden en de andere helft gaat naar boven.

Wij gaan het doen met de vergezichten en wat beelden die al op mijn computer staan van een eerdere reis naar de ETNA door mijn dochter, ik mocht er een paar lenen voor dit verslag.

Dus geniet van de mooie plaatjes, herken de plaatsen en dorpjes. Erg mooi.

Mooi wachten in een mooi station





Is hij mooi of is hij mooi ????



Op de volgende pagina gaan we verder met ons foto verslag.



Restant van een woning na kleine uitbarsting, niet veel meer....



Zo we komen aan op ons eindpunt het plaatsje Randazzo

Hier gaan we aan de wandel en eerst natuurlijk koffie/thee.
En de lunch natuurlijk, want het is inmiddels al middag.



Zal ik jou eens pakken?? Gered door
Patty ons schuddebuikje, zo noemde
zei zichzelf hoor dus hier wordt niet
gescholden !!!!!!!!!!!!!!!





En dan gaan we terug en moeten even wachten, Monique zag nog een vrij plaatsje om te zitten,



En zo sloten wij deze dag af, ons Naxos.....



En zo ziet de ETNA er dus echt van boven uit, 3000 meter hoog.

En zo is de dag weer voorbij, druk, veel gezien en gewandeld, wederom heerlijk gedinerd en wat wil je nog meer.

Slapen, gaan we doen en op naar de laatste dag.

Opstaan, koffers inpakken, alles nalopen en om half 11 waren we weg uit het appartement en bij de burens nog zwemmen en wachten en wachten want het ging na de middag regenen, en regenen en dan duurt het lang voordat het half 5 is, en worden we opgehaald en gaan we weer naar huis.

De vakantie herinneringen uitgedeeld met een warm woord en soms een zoen.

Dan naar het vliegveld en ook hier op tijd vliegen, toch wel weer lekker naar huis.

Maar eerst nog een paar foto's.



En dan is het
zover, we
hebben
iedereen keurig
en met veel

plezier weer afgeleverd aan de wachtende op Schiphol.
Met een lach en een traan weer naar paps / mams.
Moe van de lange week met veel warmte.
Van buiten, 37gr, maar ook dat we kregen van deze groep
fantastische jong volwassen.
Patty en Herman hebben van jullie en met jullie genoten.

Wij bedanken jullie daarvoor en hopen jullie zeker nog eens te
ontmoeten.

En zoals ik altijd afsluit, een bloem voor jullie van ons.



